



HMZV Nieuws

24 september 2024

nr. 32

Zeer gewaardeerde zangvrienden,

Om er in te komen



Vooruit...nog een

Word je vrolijk van....tenminste, ik wel:

[Een compliment kost geen cent](#) (Ctrl + Enter)

Van onze dirigent

Hallo Heren Zangers,

Ik ben helaas niet aan alle stukken toegekomen die ik wilde doen, vandaar dat ik volgende week deels hetzelfde programma ga doen.

Voor de pauze:

The Angel Gabriel (4)

We All Stand Together (24)

The First Nowell (13)

(alleen het refrein, de coupletten worden door de sopraan gezongen)

Na de pauze wil ik weer zoveel mogelijk doorzingen, maar in ieder geval:

Carol of the Bells (1)

Nebo i zemlya (2)

Transeamus (6)

Still, still, still (11)

Carol of the Star (12)

Happy Xmas (28)

Ik wil ook van alle stukken uit ons kerstconcert een schema opstellen met de aandachtspunten per lied. Ik weet niet of ik hier voor de uitgave van de HMZV Nieuws van deze week aan toe kom, maar dan zal dit bij de volgende editie(s) meegestuurd worden.

NB. In samenspraak met de Muziekcommissie heb ik besloten dat het lied **L'adieu des bergers (20)** komt te vervallen. Jullie kunnen dit uit jullie map halen. Ik hoop dat het alleen bij dit lied blijft.

Dan nog iets over de **juiste zanghouding:**

De volgende punten zijn van belang:

- voeten in spreidstand
- gewicht vooraan op de voeten
- knieën los
- bekken recht
- borstkas open
- rechte rug
- groot zijn
- schouders ontspannen
- blik vooruit

Dit geldt zowel voor staand als voor zittend zingen. En houd je map altijd voor je, niet onder je. Bij de juiste zanghouding kun je je map alleen maar voor je houden.

Een goede zanger zingt steeds tot tegen de achterste muur van de zaal. Het is belangrijk dat je ogen 'richting geven' aan je stem.

En tot slot: ken je teksten! Ik snap best dat jullie niet alles uit je hoofd kunt zingen. Maar het is ook niet nodig om alles op te lezen. Als je de juiste zanghouding hebt, dan is het veel makkelijker om over je boek heen te kijken. Ziet er beter uit voor publiek en dirigent en klinkt ook veel beter. En het is dan gemakkelijker om alle aanwijzingen te volgen, waardoor we onze kerstliederen een stuk muzikaler kunnen gaan zingen.

Tot zover, tot volgende week.

Groet,
Roland

Uitsmijter



Ach.....zangers zijn net mensen

U groetend, mede namens het bestuur,

Hans Dijkers